

# Χανς Κρίστιαν Άντερσεν (1805-1875)

## Πλαγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου

Με αφορμή την ημέρα γέννησης του μεγάλου συγγραφέα παιδικών παραμυθιών, Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, στις 2 Απριλίου 1805, η Ουνέσκο καθιέρωσε αυτή την ημέρα να γιορτάζεται πλαγκόσμια το παιδικό βιβλίο.

**Π**ολλά χρόνια πριν, περίπου δυο αιώνες, γεννήθηκε σε μια μικρή πόλη της Δανίας ο γιος ενός φτωχού τσαγκάρη, ο Χανς Κρίστιαν Άντερσεν.

Ο πατέρας του αγαπούσε ιδιαίτερα τη μόρφωση και περνούσε πολλές ώρες λέγοντας στο γιο του θρύλους και ιστορίες.

Το ψηλόλιγνο ρομαντικό αγόρι γνώρισε πολύ γρήγορα τη σκληρή όψη της ζωής. Έντεκα χρονών έχασε τον πατέρα του, κι όταν γεμάτος όνειρα και φιλοδοξίες πήγε στην πρωτεύουσα, την Κοπεγχάγη, βρέθηκε μόνος στην ξένη πόλη χωρίς τη βοήθεια κανενός.

Τα όνειρά του να γίνει χορευτής, τραγουδιστής και αργότερα ηθοποιός απέτυχαν οικτρά και η απελπισία του ήταν μεγαλύτερη και από αυτή που ένιωθε το απελπισμένο άσχημο παπάκι, της πασίγνωστης ιστορίας του.

Η καλή τύχη όμως βρέθηκε στο δρόμο του. Τριάντα χρονών πια, με τη βαθιά πίστη του στο Θεό, όπως το κοριτσάκι με τα σπίρτα, αλλά και στη ζωή, όπως το αηδόνι θεράπευσε τον αυτοκράτορα, κατάφερε να εκδώσει το πρώτο του βιβλίο: «Παραμύθια για παιδιά».

Η δόξα άρχισε να φαίνεται μακριά στον ορίζοντα για τον οραματιστή, που είχε σκοπό την πραγματοποίηση των ονείρων του, χωρίς να φοβάται τους πολλούς κόπους και τις απογοητεύσεις. Ο Άντερσεν έλεγε ότι «η



ζωή η ίδια είναι ένα παραμύθι» κι  
έτσι συνέχισε να τη διηγείται στα  
150 παραμύθια που έγραψε.

Εκατομμύρια παιδιά και ενήλι-  
κες σ' όλο τον κόσμο έχουν διαβά-  
σει τις ιστορίες του *Χανς Κρί-  
στιαν Άντερσεν*, του πιο διάση-  
μου παραμυθά του κόσμου, κι  
έχουν γίνει σοφότεροι ακολονθώ-  
ντας τα βήματα των ηρώων του.

(Ένα από τα όμορφα παραμύθια του  
*Χανς Κρίστιαν Άντερσεν*, «Η πριγκί-  
πισσα και το μπιζέλι», θα το βρείτε  
στις 27 Απριλίου, αυτού του βιβλίου.)

